



## Multiculturele Dagbesteding – locatie Ulu

We starten met een dagbesteding voor vrouwen met een migratieachtergrond in de Ulu-moskee. Een dagbesteding voor vrouwen van allerlei nationaliteiten die zich thuis voelen in de moskee. Misschien iets voor u, uw moeder, uw vrouw, uw buurvrouw of kennis?

### ***Nieuwsgiering?***

***Kom kijken en kennismaken op dinsdag 31 mei tussen 10.00 – 12.00 uur.***

***Thee/koffie met wat lekkers staat klaar!***

### ***Elke dinsdag:***

Vanaf 7 juni 2022 elke dinsdag van 10.00 – 14.00 uur.

### ***Voor:***

Voor vrouwen boven de 55 jaar, waarvan de gezondheid niet goed meer is, die zich alleen voelen en/of vergeetachtig zijn.

### ***Waarom?***

Om u een fijne en gezellige dag te bezorgen en om even van huis weg te zijn. Om u structuur en activiteiten te bieden.

### ***Programma:***

We starten met thee (of koffie), dan volgt een activiteit. Dat kan iets creatiefs of sportiefs zijn. Na een gezamenlijke maaltijd volgt nog een activiteit, zoals het spelen van (geheugen)spelletjes.

### ***Belangstelling?***

Neem dan contact op met Çiğdem Mercan, zij is de activiteitenbegeleider van deze dagbesteding. Haar telefoonnummer: 06-30237186 en mail: [c.mercan@wijz.nu](mailto:c.mercan@wijz.nu)  
Zij heeft dan eerst een kennismakingsgesprek met u.

---

### ***Wij zoeken ook nog vrijwilligers:***

Lijkt het u leuk en wilt u graag komen, maar u bent gezond en vitaal? Kom ons dan helpen als vrijwilliger. We hebben meerdere vrouwen nodig die op deze dag in een vast rooster willen meedraaien: elke week of 1x in de 2 weken. We zoeken vrouwen die goed met oudere mensen kunnen omgaan, die sociaal, creatief en initiatiefrijk zijn. Fijn als je Turks (en/of een andere taal) en Nederlands spreekt. Ook (jaar)stagiaires zijn van harte welkom.